

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Eén van de grootste afgoden aller tijden, Het tweeledige loon in de leer van Calvin, Bespreking Beloch 35 - over het geestelijk dochterschap

ÉÉN VAN DE GROOTSTE AFGODEN ALLER TIJDEN

De mens moet afkeren van één van de grootste afgoden aller tijden : de mens.

Werktuigen 4:17

Als het pinksterfeest komt is dat een oorlogsoproep tegen de menselijke zonde. Het is een lijdensoproep, om het lijden des Heeren te dragen. Wees niet laf. Vraag niet om blijdschap, maar om leiding, om het kruis. Vraag om het visnet van het Woord, en wees een geestelijke visser. Laat al uw bezittingen achter u.

Als het pinksterfeest komt, wees er dan zeker van dat het bloed van de vijand aan uw deurposten is aangebracht, niet het bloed van de onschuldigen, want de wachter des doods zal langsgaan om alle huizen te doorzoeken, en als hij niet het bloed van de vijand vindt, en onschuldig bloed vindt, dan zal hij de dood brengen, hoe dan ook. (Buli 3:1)

Laat toch af van de afgod die de mens is. Als het pinksterfeest komt, zorg dan dat u geen menselijke afgoden heeft. Weest vol van het Woord, niet alleen dat u het gelezen hebt, maar bestudeerd, en toegepast. Laten de sporen van het Woord door uw gehele leven te vinden zijn. Het Woord is onze leidsraad. Zo niet, dan zal het vlees u nog heimelijk en stiekem leiden. En wie op de akker van het vlees zaait, zal ook vlees oogsten. Het vlees leidt onherroepelijk tot het verderf, dus het is de vijand van uw ziel.

Niemand hoeft te leven. Het is niet gedwongen. Maar als u wil leven dan zult u de gebruiksaanwijzing van het leven moeten bewaren. Dat is het Woord des Heeren wat over de zeeën zweeft.

Heft uw hoofden op, en laat één van de grootste afgoden aller tijden achter u : de mens. Je kunt niet loskomen van deze afgod door kracht of geweld, maar alleen maar door ironie. (II Behemma 2:28)

HET TWEELDIGE LOON IN DE LEER VAN CALVIJN

Het loon in de leer van Calvin is tweeledig. Er is het afstemmingsloon (Verkl. Matth. 20) en het afleggingsloon (Verkl. Matth. 13:46). Calvin stelt dat het kopen niet letterlijk is, maar door het 'gewillig afleggen van de vleselijke begeerten'.

Het beeld dat Calvin van de kerk laat zien is dat de huichelaren en alle verworpenen op dit moment de voornaamste burgers van de kerk schijnen, en dat er een verschrikkelijk oordeel zal komen opdat ze niet zorgeloos in hun ijdele roem insluimeren. (Verkl. Matth. 13:41)

De hebzucht van de mens is eindeloos. Calvin stelt dat er niet zomaar vergeving is door berouw, maar dat de mens tot zelfmishaging moet komen (Verkl. Markus 4:12), wat ook gepredikt

wordt door de nieuwe bijbel. Het is een strijd tegen zelfverwenning en zelfbehagenis.

BESPREKING BELOCH 35 - OVER HET GEESTELIJK DOCHTERSCHAP

We gaan verder met het bespreken van de vijfendertigste psalm in het psalmenboek van de nieuwe bijbel, oftewel Beloch 35 :

1. Wie zal er kunnen komen tot de plaats van de Schepper ? De plaats is omgeven door woeste rivieren vol met pyranhas. Ziet, zij eten de zondaren. Zij laten niks van hen heel.

Er zijn niet zomaar smeerseltjes tegen de zonde. Als die in wereld of kerk worden aangeboden, dan zijn dit veelal zinnebeelden, of die nu van een lagere of hogere natuur zijn, en zul je toch je tocht moeten voortzetten in het begrijpen van de betekenis, de diepte ervan leren kennen. We komen niet zomaar tot het scheppingsgeheim, tot de plaats van de schepper. Er zijn woeste rivieren omheen vol met pyranhas. De zondaren vallen ten prooi aan hen. Hoe komen we deze woeste rivieren dan over ? Besef dat de wereld naar je op jacht is. Zij zijn ook op jacht naar zondaren, naar zondebokken, dus ook als je in God bent en niet zondigt, dan zullen ze je beschuldigen, want dat is de aard van de wereld. Ze nemen je op guilt-trips. Je moet volgens hun maatstaven leven, anders ben je een zondaar of een ketter, of erger. Je komt

dan ook onder hun oordelen terecht. Het is een etiketten-cultuur zonder diepgang. Allemaal voor de markt. Ze willen snel handelen, en snel afrekenen. Ze hebben haast. Ga dus met voorzichtigheid te werk als je deze rivier overgaat. Ga met beleid. Stem je af op de hemel, opdat je een brug hebt om er overheen te komen.

2. Wie zal er kunnen komen tot het land van de Schepper ? Zie, het is omgeven door een woeste zee, vol haaien. Ziet, zij eten de zondaren en laten niets van hen heel.

Als je door het rivierengebied heen bent gekomen, dan ben je er nog niet. Er ligt ook een woeste zee vol haaien rondom het land van de schepper, van het scheppingsgeheim. Ook zij eten de zondaren. Ook zij maken zondaren, zijn op zoek naar zondebokken. Zolang je zelf nog op het niveau blijft van het zoeken naar een zondebok, het leven door vooroordelen, en vraatzuchtig bent in het vleselijk oordelen van anderen, niet wetende dat het oordeel bij jezelf begint (balk en splinter verhaal), dan ben je zelf ook een haai, en blijf je leven in de woeste oerzee, zonder tot het land van de schepper, van het scheppingsgeheim, te komen.

3. Wie zal er dan opgaan tot de berg der allerhoogste ? In de wildernis rondom de berg zijn hyena's en leeuwen, en op de berg zelf zijn holenleeuwen. Ziet, zij eten dan een ieder die volhardt in het kwaad.

Op de berg des Heeren zijn de holenleeuwen, die op zoek gaan naar hen die volharden in het kwaad, die een langdurig verbond hebben gesloten met de zonde, die een compromis hebben gemaakt, als een certificaat. Het volharden in het kwaad is een ernstigere zonde. Men is niet door de enge poort gegaan, heeft niet op de enge poort geklopt, maar is misschien over het hek gegaan, met alle gevolgen van dien. Ze hebben het koninkrijk des hemelen

geroofd, onbevoegd, en hebben een merkteken ervan op hun voorhoofd, en verkopen zo de geestelijke dingen, die ze aards hebben gemaakt. Zo wordt de mens tegengehouden in het geestelijke. Ze hebben de sleutel der kennis achtergehouden. Toch komen ze dan niet ver op de berg des Heeren, vanwege de holenleeuwen. Ook in de wildernis rondom de berg komen ze niet ver, want daar zijn hyena's en leeuwen. Ze moeten het dan opnemen tegen God, de ware eigenaar, en die strijd zullen ze verliezen. Er is namelijk een natuurlijke verbinding tussen het bezit en de eigenaar, terwijl zij dieven zijn en die natuurlijke verbinding niet hebben, dus alles pleit tegen hen, en het is slechts een kwestie van tijd. Uiteindelijk zullen de roofdieren hen dus vinden. Laten we het koninkrijk der hemelen hierin niet onderschatten. Haar wachterschap rust niet. Ze zullen hun taak zeker volbrengen.

4. Maar wie zal dan behouden worden ? Ziet, zij die de dochter van de hemel volgen. Zij kent de weg, zij kent het pad en de valstrikken. Hoogmoedigen en opgeblazen zullen haar zeker niet kunnen volgen. Blind lopen zij in de val.

Nu, wat een heerlijk vers voor hen die vol blijven houden op de paden des Heeren en hier niet van afwijken. Wat een rijke belofte, dat daar de dochter des hemels is die hen zal leiden. De dochter des hemels zal hen beschermen, maar wat stelt dit zinnebeeld voor ? Het is het scheppingsgeheimenis, wat tot hen die haar volgen uitrekt. Het komt hen tegemoet. Het geheimenis is overal om ons heen. Zij is de vrucht van het goeddoen, van het afstemmen op de hemel. Oftewel : Zij is de volharding. (Vissen 17:12 ; Belech 4:29 ; 5:12)

Wij moeten in het zoonschap tot het dochterschap van de hemel (Belech 5:17 ; 5:23), en de eerste stap zetten in de volharding in het goede, dan zal de volharding der hemelen ons tegemoet

komen. (Vissen 17:12) Volharding zoekt naar volharding. Dat is het geheimenis van de opname, dat we zo in het zoonschap tot het dochterschap der hemelen komen van volharding tot volharding. Zo kunnen wij de berg der hemelen bestijgen, omdat we ook door haar opgenomen en gedragen worden.

Och, blijft toch in de volharding des Heeren, de dochter des Heeren, in deze tijd waarin lauweheid en zorgeloze onverschilligheid tot een hoogtepunt zijn gekomen. Weet gij dan niet dat de hemel de lauwen zal uitspuwen ? We zien overal de uitgespuwden om ons heen, en ze zijn verdwaasd, en lopen blindelings de moderne afgoden achterna. Weest niet één van hen. Keer terug tot de dochter der hemelen, door het afgezonderde zoonschap tot haar. Zij neemt alleen hen aan die op de enge poort hebben geklopt, die het lange, smalle pad ten eindens toe gelopen hebben, ten bloedens, zwetens en tranens toe. Zij hebben zich niet voor 500 euro laten omkopen.

Overal zien we de omgekochten om ons heen. Zij hebben de buit al binnen, maar het is groot bedrog, wat zich weldra tegen hen zal keren. Ze zijn al in de bekken van de beesten. Hogerop de berg des Heeren kunnen zij niet komen. Alleen van volharding tot volharding zullen wij daar gaan. Doe geen water bij de melk. Halfslachtigen kunnen niet bij haar komen. Als gij een vrouw wilt winnen, dan moet gij ook de wedloop lopen om die te winnen, dus u zult hierin uzelf moeten oefenen en disciplineren om met niets minder genoegen te nemen. Beschouw al het andere als vuilnis, verkoop alles om de parel des hemelen te bemachtigen. De Heere zal u hierin helpen als u hiertoe uitrekt. Dat zal uw waarachtig loon zijn. Daarop kan het koninkrijk der hemelen gebouwd worden.

Wat u zaait zult u oogsten. Geeft u er één, dan krijgt u er twee, en dan nog meer. Dat is het hemelse

vermenigvuldigings-principe. Dat is de hemelse economie. Koop daarom aandelen bij de hemel, niet met aards geld, maar door het afleggen van uw zonden en uw wereldse beslommeringen.
